

Vraag het aan Morya**De kracht is in je hart aanwezig om dingen recht te zetten**

“Je hart leeft in verzuchtingen dat de wereld beter zou zijn dan dat ze nu is, dat het leven anders zou zijn op deze aarde dan dat het nu is. Het zou kunnen zijn, als je luistert naar je eigen innerlijk, dat je de wereld anders gaat zien, scherper gaat waarnemen en dat je je ook stoort aan die wereld. Dat moet je niet doen. Betrek de liefde in je leven en wanneer je ziet dat je een afkeer krijgt van de wereld, dan moet je weten dat je je op een andere manier moet keren naar de wereld, dat je vanuit de liefde van je hart moet antwoorden op haar nood.

De kracht is in je hart aanwezig om dingen recht te zetten in deze wereld, maar dat moet je durven zien vanuit jezelf, niet zozeer van wat anderen jou zeggen, niet zozeer van wat de politiek zegt, niet zozeer dat je moet luisteren naar wat anderen je voorschrijven. Er zijn organisaties, er zijn belangengroepen, er worden heel veel richtingen aangegeven zowel in boeken als op TV, maar in je eigen hart weet je de juiste weg. In je eigen hart kan je een aantal zaken tot uitdrukking brengen die vanuit je eigen innerlijk komen en die tonen wat de weg is voor de wereld. Je kan met andere woorden de wereld tonen wat het is te leven, want in je hart weet je dat het juiste leven klopt.”

Handwritten signature of M. Morya

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 7: Ga naar de wereld met liefde”
(uit hoofdstuk 1: ‘Over eenheid en verandering op de wereld’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 486

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


